

DE EXPEDITIE

Aanbod kabbala voorjaar 2023

acht woensdagavonden (voor gevorderden):

Thema **Eenheid in Veelvoud, onder het motto** “*Diversiteit is de vreugde van de Ene*”

Data 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april, 3 en 17 mei

Tijd 20.00 – 22.00 uur

Kosten minimaal E90 -, maximaal E125 -

Deelname na opgave

zes vrijdagochtenden

We lezen het postume boek van Z’ev ben Shimon Halevi (Warren Kenton) ‘Kabbalistic Contemplations’ *. Het kan de kijk op het bestaan verruimen en inleiden in de traditie van de kabbala. Diagrammen zoals van de levensboom en de ladder van Jacob maken de inhoud inzichtelijk, of het nu over iets dagelijks, de psyche, een school van de ziel of een verhaal uit de bijbel gaat. Na het gesprek volgt een meditatie ter verdieping van de stof.

Data 3 en 24 februari, 17 maart, 14 april, 26 mei, 23 juni

Tijd 10.30 – 12.00 uur

Kosten bijdrage naar eigen inzicht

Opgave voor 20 januari

*na opgave wordt een aantal boeken besteld. Magda zorgt per keer voor vertaling uit het Engels.

zes vrijdagmiddagen

Chassidische vertelling en meditatie:

Na een verhaal uit de traditie van het Chassidisme worden ervaringen en indrukken gedeeld en met behulp van de levensboom verdiept. Een meditatie op basis van de uitwisseling volgt na de pauze.

Data 20 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei, 16 juni

Tijd 14.30 – 16.30 uur

Kosten minimaal E13,50

Opgave voor woensdag voorafgaande gewenst

Studiedag 28 januari

Kabbala, de natuur, de mens

De mens draagt de diversiteit van de schepping in zich en heeft mede daardoor de mogelijkheid tot integriteit, tot heel maken. De mens kan – in samenwerking met de natuur – de schoonheid en zachtheid in de wereld redden.

Tijd 10.30 – 16.30 uur

Kosten minimaal E40,-, maximaal E70,- (inclusief vegetarische/biologische lunch, koffie, thee)

Opgave voor 20 januari

Studiedag 10 juni

Kabbala en natuurbeleving

Hoe de natuur beleefd wordt, hangt nauw samen met de cultuur. Nu eens als dreigend, dan weer omhullend, te overwinnen of om in op te gaan. Verhalen uit de wereld van de kabbala en het Japanse Shintoïsme leveren voorbeelden van natuurervaringen.

Tijd 10.30 – 16.30 uur

Kosten minimaal E40,-, maximaal E70,- (inclusief vegetarische/biologische lunch, koffie, thee)

Opgave voor 1 juni

Plaats Bij geschikt weer in de theetuin*.

Alle bijeenkomsten worden door Magda van der Ende begeleid in 'De Expeditie' in Amersfoort, tenzij anders vermeld. Zij begeleidt tevens mensen individueel in hun geestelijke ontwikkeling, bij processen van verandering en bij omgaan met verlies. Elders werkt en spreekt zij graag op aanvraag.

13 februari 2023 over Vrouwen, bijbel, kabbala in het Leerhuis in **Oosterbeek**,
20.00 – 22.00 uur, Vredebergkerk, tel. 026 – 3333415

20 april 2023 Over Bijbelse vrouwen en kabbala in het **Jeanette Noëlhuis** in Amsterdam

* In Theetuin de Heyligenberg is een tuin aangelegd in de vorm van de levensboom.
Er door heen wandelen kan altijd, op afspraak geeft Magda een rondleiding.

Kabbala en Exodus, een van de boeken van Z'ev ben Shimon Halevi, is door Magda van der Ende in het Nederlands vertaald (ISBN 978 90 534 0060 9). Het is bij 'De Expeditie' te koop voor € 16,50.

Zeg me, wie ben je... over Bijbelse vrouwen en kabbala, (2019, ISBN 9789 4924 1746) is voor € 23,50 bij 'De Expeditie' en in de boekhandel te koop.

Podcasts over kabbala door Eric Verbugt in gesprek met Magda zijn te beluisteren bij **Radio Lila**.

Filmportret in 2 delen: Wout Boekeloo ontmoet Magda van der Ende

<https://vimeo.com/752465934> deel 1, <https://vimeo.com/754753955> deel 2.

De in dit overzicht genoemde minimumprijzen gelden voor iedereen die van een minimum-inkomen leeft; de maximumbedragen zijn wenselijk voor het realiseren van een basisinkomen.

Zie voor dit aanbod : www.antenna.nl/expeditie

Over de school: www.kabbalahsociety.org www.kabbalah-toledano.org

DE EXPEDITIE www.antenna.nl/expeditie

Schimmelpenninckkade 30 3813 AE Amersfoort Telefoon (033) 475 30 01

magdavanderende@antenna.nl

Bank NL78 TRIO 0390 4557 41 t.n.v. De Expeditie