

Voor de meeste bijeenkomsten graag een week tevoren aanmelden in verband met een beperkt aantal deelnemers/sters.

Doorgaande groep voor gevorderden op woensdagavonden:

data: 23 september, 7, 21 oktober, 4, 18 november, 2 en 16 december 2020.

Thema is de relatie tussen waarheid, het hart en verbeelding.

Onder het motto **'Het hart is het oog van de ziel'**.

tijd 20.00 - 22.00 uur

Kosten minimaal E80,- maximaal E120,-

Studiedag **'kabbala en de elementen'**

Bij geschikt weer in de theetuin, anders in De Expeditie. De vier elementen in de natuur en het lichaam staan centraal, evenals het gebruik als metafoor in wijsheidsteksten.

Geschikt voor beginners en gevorderden.

3 oktober 2020.

Tijd 10.30 - 16.30 uur (hek open vanaf 10.00 uur)

minimaal € 40,00 / maximaal € 70,00 (inclusief koffie, thee, vegetarische en biologische lunch)

Studiedag **kabbala en natuurpsalmen**

Achter poëtische woorden schuilt een mystiek ervaren, dat voor uitdrukken aangewezen is op symbolische taal. Twee psalmen worden gelezen en beleefd.

Geschikt voor beginners en gevorderden.

7 november 2020

Tijd 10.30 - 16.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)

minimaal € 40,00 / maximaal € 70,00 (inclusief koffie, thee, vegetarische en biologische lunch)

Chassidische vertellingen op vrijdagmiddag

Vier keer staat een chassidisch verhaal centraal. Na het verhaal draagt ieders inbreng bij aan de duiding van het verhaal en wordt ze in verband gebracht met de wijsheid van de kabbala, opgeslagen in de figuur van de levensboom. De essentie wordt verdiept door bijpassende meditatie. De middagen zijn los van elkaar te volgen.

25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december 2020

tijd 14.30 - 16.30 uur (zaal open vanaf 14.15 uur)

kosten minimaal € 13,50

14.30 - 16.30 uur (zaal open vanaf 14.15 uur)

opgave gewenst, DRIE dagen tevoren

Op **10 en 11 oktober 2020** vindt in 'De Expeditie' de uitgestelde Engelstalige

internationale bijeenkomst van de Toledano-school plaats.

Thema: The Human Spirit. Zie voor informatie de hieronder genoemde websites.

Cursussen en lezingen over kabbala, Bijbelse vrouwen en de levensboom worden op aanvraag verzorgd. Individuele begeleiding op afspraak is mogelijk evenals rondleidingen door de levensboomtuin in theetuin de Heyligenberg in Leusden.

Op 22 oktober 2020 spreek ik in Hemmen en op 5 november 2020 in Bodegraven over Bijbelse vrouwen en kabbala; op 16 maart 2021 in Leiderdorp over kabbala.

De in dit overzicht genoemde minimumprijzen gelden voor iedereen die van een minimuminkomen leeft; de maximumbedragen zijn wenselijk voor het realiseren van een basisinkomen. Vouchers van uitgestelde bijeenkomsten kunnen naar eigen goeddunken gebruikt worden.

Zie voor dit aanbod en achtergrondinformatie:

www.antenna.nl/expeditie.

Zie voor informatie over de school: www.kabbalahsociety.org en www.kabbalah-toledano.org

DE EXPEDITIE

www.antenna.nl/expeditie

Schimmelpenninckkade 30

3813 AE Amersfoort

Telefoon (033) 475 30 01

magdavanderende@antenna.nl

Bank NL78 TRIO 0390 4557 41 t.n.v. De Expeditie