

11 juni 2017
Zondagmiddaglezing

thema:

Wat zegt de kabbala over **DE WIL?**

door

Magda van der Ende

Kabbala betekent 'ontvangen' en met dit woord wordt de joodse onderstroom van westerse mystiek aangeduid. In de traditie van scholing van de ziel in de kabbala staat de levensboom centraal. Door alle wijsheid die er in opgeslagen is, is het een toegankelijk hulpmiddel bij overdracht van principes en kennis. De verschillende vormen van de wil worden uitgelegd en toegelicht met verhalen en praktische voorbeelden.

Na de lezing is er ruimte voor vragen en reacties.

datum : 11 juni 2017.

tijd : 14.00 - 16.00 uur

plaats: **De Expeditie**, Schimmelpenninckkade 30, 3813 AE, Amersfoort

kosten: minimaal E5,00

opgave: gewenst. Tel. **033-4753001** email: **expeditiecc@zonnet.nl**
meer informatie: www.antenna.nl/expeditie, onder kabbala