

## Twee zondagmiddaglezingen.

### Thema: Inleiding in de kabbala I en II.

door

Magda van der Ende

Na een korte schets van de geschiedenis van de kabbala komt de inhoud aan bod. Kabbala betekent 'ontvangen' en met dit woord wordt de mystieke onderstroom van westerse religies aangeduid. Bij de weg die ieder ontwakend mens gaat, staat in de traditie van de kabbala de levensboom centraal. Van oudsher wordt opgedane kennis en inzicht 'opgeslagen' in de figuur. Dat maakt het tot een werkzaam en sprekend instrument voor ontwikkeling van bewustzijn. Er worden vier lagen van bewustzijn onderscheiden. Verschil tussen ego en zelf, tussen ziel en geest, in en uit evenwicht zijn komen aan bod.

Met behulp van een korte oefening wordt de stof eigen gemaakt. Na de lezing is er veel ruimte voor vragen en reacties.

De lezingen zijn los van elkaar te volgen.

data : 18 september en 20 november 2016,

tijd : 14.30 - 16.30 uur

plaats: De Expeditie, Schimmelpenninckkade 30, 3813 AE, Amersfoort

kosten: minimaal E5,00

opgave: gewenst. Tel. 033-4753001 email: expeditiecc@zonnet.nl

## Twee zondagmiddaglezingen.

### Thema: Inleiding in de kabbala I en II.

door

Magda van der Ende

Na een korte schets van de geschiedenis van de kabbala komt de inhoud aan bod. Kabbala betekent 'ontvangen' en met dit woord wordt de mystieke onderstroom van westerse religies aangeduid. Bij de weg die ieder ontwakend mens gaat, staat in de traditie van de kabbala de levensboom centraal. Van oudsher wordt opgedane kennis en inzicht 'opgeslagen' in de figuur. Dat maakt het tot een werkzaam en sprekend instrument voor ontwikkeling van bewustzijn. Er worden vier lagen van bewustzijn onderscheiden. Verschil tussen ego en zelf, tussen ziel en geest, in en uit evenwicht zijn komen aan bod.

Met behulp van een korte oefening wordt de stof eigen gemaakt. Na de lezing is er veel ruimte voor vragen en reacties.

De lezingen zijn los van elkaar te volgen.

data : 18 september en 20 november 2016

tijd : 14.30 - 16.30 uur

plaats: De Expeditie, Schimmelpenninckkade 30, 3813 AE, Amersfoort

kosten: minimaal E5,00

opgave: gewenst. Tel. 033-4753001 email: expeditiecc@zonnet.nl

Op zaterdag 29 oktober 2016 en 25 maart 2017 houdt zij een studiedag in Alkmaar. De thema's zijn 'kabbala in het dagelijks leven' en 'terugkeer (tesjoeva) naar de bron van licht'. Opgave: [dianestammes@gmail.com](mailto:dianestammes@gmail.com)